



## Wie wil ons en onze kinderen helpen ?

Geachte Vlaamse Volksvertegenwoordigers,

Als familie van mensen met een mentale handicap zijn wij jarenlang braaf geweest. We vertrouwden er steeds op dat politici het belang van de 'politiek-onmondigen' boven alles zouden stellen. En zeker boven partij-belang of eigen-belang. Maar ons vertrouwen is beschaamd ...

De krachtlijnen voor het laatste werkjaar van deze Vlaamse overheid liggen vast. En ondanks de beloftes van Min.-Pres. Bart Somers in zijn 'septemberverklaring' vernemen wij dat het wegwerken van de wachtlijsten niet uitgevoerd wordt, zoals beloofd werd door de vorige Min.-Pres. Dewael.

De vzw Opvang Tekort heeft dit plan het voordeel van de twijfel gegund, voornamelijk o.w.v. de strakke timing. Het wegwerken van de wachtlijst zou in 5 budgetverhogingen van elk € 22 miljoen gerealiseerd worden. De eerste verhoging zou starten op 1 september 2003, de tweede verhoging op 1 januari 2004. **In die planning zou 2/5 van het plan uitgevoerd zijn voor de volgende Vlaamse verkiezingen ... en hoewel 60% van de kosten doorgeschoven werden naar de volgende legislatuur, waren we dankbaar voor de 40% die men zelf zou uitvoeren.**

Wat blijkt nu ?

1. De uitbreidingen die op 1 september zouden starten, zijn gedeeltelijk goedgekeurd op 30/09. Toch is nog niet alles toegekend. Elke maand 'getreuzel' betekent een behoorlijke 'besparing'.
2. De uitbreidingen die beloofd werden voor 1 januari e.k. zouden pas ingaan op 1 september 2004 : minstens 8 maanden uitstel. Een 'besparing' van € 15 miljoen ...
3. Op die manier wordt 80% van het plan doorgeschoven naar een volgende regering ...

Wij zijn maar simpele burgers. Toch zijn ook wij aandeelhouders van de nv Vlaanderen en hopen wij dat u als onze vertegenwoordigers de belangen van onze 'onmondige' kinderen verdedigt.

Daarom vragen wij u allen persoonlijk om de **begroting van Min. Byttebier zorgvuldig te bekijken** om te zien of **het klopt dat de beloftes verbroken worden** en de **uitbreidingen niet op 1 januari van start** zullen gaan. Als blijkt dat de planning niet gerespecteerd wordt, doe dan dit:

1. Sluit uw ogen en stel u voor dat u een kind met een mentale handicap heeft.
2. Stel u voor dat uw kind wanneer het 21 jaar wordt, terug naar huis gestuurd wordt met de boodschap "trek uwe plan", weg van zijn vrienden, terug thuis tussen 4 muren, wachtend op aangepaste opvang, die er maar niet komt, ondanks alle beloftes.
3. Stel u voor dat u als bezige politicus ineens zelf permanent voor uw kind moet zorgen ... U zal hem of haar overal mee naartoe moeten nemen, ook naar politieke bijeenkomsten ... Geen 'Villa Politica' of 'Polspoel en Desmet' meer, maar wel 'Kabouters Plop' en 'Samson'. Geen Stones of Verdi, maar 24u op 24u de M-kids of K3 .... Ook als uzelf 70 jaar wordt.
4. Stel u voor dat na uw dood, uw andere kinderen ook uw zorgenkind 'erven'.
5. Stel u voor dat uw 'kind' elke dag vraagt wanneer Min. Byttebier plaats heeft ...
- 6. Doe dan uw ogen open, en STEM TEGEN ELK UITSTEL !!!**

Steunt u dit beleid toch, weet dan dat wij genoodzaakt zijn om u als politicus de oorlog te verklaren.

**Want als burger beschikken wij over een heel machtig wapen : onze stem !** Wij zullen in de komende maanden alle middelen aanwenden om de waarheid aan het licht te brengen.

En net als in 1302 zal er in deze oorlog geen medelijden zijn met 'overlopers' : **zij die nu niet VOOR**



# TOEKOMST onzeker !?

Wij komen op voor de rechten van onze mentaal gehandicapte kinderen

**ons zijn, die zijn TEGEN ons.** Op onze nieuwe website '[www.kiesvoorons.be](http://www.kiesvoorons.be)' zal er over enkele maanden een lijst verschijnen met 2 kolommen : zij die voor ons zijn en de anderen.

Voor sommige politici is het een 'sport' om ons 'dossier' behendig te omzeilen. Zij zullen nu kleur moeten bekennen : onze kinderen zijn ook mensen en dus gaat politiek ook over 'hen' ...

Het laatste wat we willen is loze beloftes in de aanloop naar de volgende verkiezingen. We zien de TV-debatten al voor ons : "*Wir haben es nicht gewußt*, maar wij hebben nu de oplossing ..."

Daarom willen wij nu weten waar we aan toe zijn, en kom nu a.u.b. niet af met deze smoezen :

- ✓ "Eerst nog eens nieuwe overlegorganen maken", "Nog een studie bestellen", .... : we zijn het beu. De noden zijn er. In ons 'Paars boek' schatten we het extra budget op € 109 miljoen. Het Vlaams Fonds heeft onze cijfers bevestigd. Er moeten 2.700 extra plaatsen komen. PUNT.
- ✓ "Er is geen geld !". Hier ontbreekt het woordje 'meer'. Want als u de persberichten van de laatste maanden bekijkt, dan merkt u dat sommige ministeries nog snel wat geld toestoppen aan bevriende organisaties. *Waarom zijn we zo boos ?*  
Op 10 oktober was er een bericht dat de subsidies voor natuur- en milieuverenigingen 'verbeterd' werden. Voor een periode van 5 jaar werden ze veiliggesteld en opgetrokken van € 2 miljoen naar € 3,7 miljoen per jaar ! *Wij als familie krijgen geen zekerheid en moeten wel met het zwaard van Damocles boven ons hoofd leven ...*  
Dit weekend nog lezen we dat er € 150 miljoen vrijgemaakt wordt voor 150 gevaarlijke punten. *Levert dit meer stemgewin op dan 7.000 mensen van de wachtlijst halen ?*
- ✓ "Wees braaf en heb geduld. Het komt allemaal in orde !" Ja, en Sinterklaas bestaat ...

De voorbije jaren hebben slechts enkele politici onder u naar ons geluisterd. Anderen waren wellicht bezig met 'belangrijker' zaken. Wij bereiden een lijst voor en plannen een '**shock-campagne**'!!!

Onze kinderen met een mentale handicap lijken misschien gelukkig, wij als familie zijn het zeker niet. De onzekerheid en onverschilligheid maken ons *depressief* ! Dat komt enkel door een overheid die alles belangrijker vindt dan **tijdig voldoende goede opvang** te realiseren voor onze kinderen.

De families die toch een plaatsje vonden voor hun kind, die *moeten tevreden* zijn met de aangeboden plaats, geschikt of niet ! Door de schaarste is er geen keuzevrijheid meer : **is dat zorg op maat ?**

Ondertussen wordt er een systeem uitgewerkt om binnen de bestaande urgenties, nog een gradatie van prioriteit bij te maken. Samengevat komt het hier op neer : hoewel de persoon met een mentale handicap recht heeft op een aangepaste opvang, zal hij of zij die niet krijgen zolang de ouders of broers of zussen leven. Of brutaal gezegd : "*Het is uw kind : draai er zelf maar voor op !*". Wat is de volgende stap ? Zoals toen bij "*Wir haben es nicht gewußt !*" ?

Misschien wist u hier echt niets van ... wel, dan weet u het nu. Daarom doen wij een ultiem beroep op uw hart, en vragen u om dit te stoppen. Kies voor ons via een e-mail aan [geenuitstel@tekort.be](mailto:geenuitstel@tekort.be),

Hoogachtend,

Marc Van Gestel

Voorzitter vzw Opvang Tekort, die een stem geeft aan de families van de meer dan 7.000 mensen op de wachtlijst.